



Orde van dienst zondag 17 november 2024
aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen
Voorganger: Mevr. Lies Rinsma
Organist: Niek Schuringa
Thema: Leven in Zijn koninkrijk!

- **Welkom en mededelingen ouderling**

- **Zingen openingslied: Psalm 62 (nieuwe psalmen): 1,3 en 6**

1. Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.
3. Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg.
Ik wacht tot ik verhoring krijg,
tot ik zijn redding zal ervaren.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.
6. God sprak tot mij dit ene woord,
zelfs tweemaal heb ik het gehoord:
'Aan Mij is alle macht op aarde.'
Heer, U bent liefdevol en goed;
U geeft elk mens naar wat hij doet,
U kent van ieders werk de waarde.

- **Afhankelijkheid belijden**

- **Groet**

- **Zingen als inleiding op het gebed. Gez. 156: 1,2 en 3**

1. Heer', ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed,
vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart
2. Met Uw liefde, Heer',
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn

- GEBED DOOR MIJ UITGESPROKEN, DAARNA VERS 4:

4. Jezus op Uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

- AMEN (DOOR MIJ UITGESPROKEN)

- Kindermoment

- Zingen: Klein is groot - Kom op ga je mee 🎵 (Kinderopwekking met tekst om mee te zingen)

- Bijbellezing: Math. 4: 12-25 én Math. 28: 16-20 (lector)

Matteüs 4

Begin van Jezus' verkondiging

¹² Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. ¹³ Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. ¹⁴ Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: ¹⁵ 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: ¹⁶ Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' ¹⁷ Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei Hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

¹⁸ Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. ¹⁹ Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' ²⁰ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. ²¹ Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen ²² en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

²³ Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. ²⁴ Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij Hem gebracht en Hij genas hen. ²⁵ En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Matteüs 28

Uitzending van de leerlingen

¹⁶ De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, ¹⁷ en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. ¹⁸ Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹ Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, ²⁰ en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

- Zingen: Psalm 32 (nieuwe Psalmen): 2 en 3

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden: 'O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij' – mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij. Laat allen die zichzelf aan U verbinden, U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden. U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet; ik juich het uit omdat U redding biedt.
3. 'Mijn raad helpt jou om richting te bepalen. Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen. Verzet je niet zoals een paard dat doet, zoals een ezel die men dwingen moet.' Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren, maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren. Rechtvaardigen, verheug je in de HEER, Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

- Zingen: liedboek gezang 296: 1,2 en 3 (Weerklank 219)

1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worst'ling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.

- Gebed

- Collecte

- Zingen/luisteren: Phil Wickham - Hymn Of Heaven (Official Lyric Video)

- Geloofsbelijdenis door allen -staande- uitgesproken (zie tekst hieronder)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

- Zingen: Gezang 163/opwekking 124 (orgel en saxofoon)

Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
(sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam 2X)

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
(toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam 2x)

Ik bouw op u
mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.2x)

- Zegen (Sint Patrick)

- Gezongen Amen (lied 431c)