



Orde van dienst zondag 15 september 2024  
Voorganger: ds. A.W. v.d. Griend  
aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen  
Organist: Niek Schuringa  
Thema: Help!

---

- **Welkom en afkondigingen**

- **Klein Gloria: Lied 195 (NLB)**

1. Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne,  
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.

- **Aanvangstekst: Psalm 37: 39-40 NBV**

De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER,  
Hij is hun toevlucht in tijden van nood.  
De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd,  
Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, Hij redt hen,  
want zij schuilen bij Hem.

- **Zingen: Psalm 65: 1 (NLB)**

1. De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

- **Stil gebed**

- **Bemoediging en Groet**

- **Gebed van verootmoediging**

- **Schuldbelijdenis**

**- Gebed om vergeving van zonden gezongen: Zingen: Lied 836: 1 (NLB)**

1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld,  
met liefde zijn vervuld.

**- Genadeverkondiging**

**- 10 GEBODEN: Ex. 20: 1 - 17 (NBV)**

Toen sprak God deze woorden:

'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

Vereer naast Mij geen andere goden.

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht.

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd.

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Pleeg geen moord.

Pleeg geen overspel.

Steel niet.

Leg over een ander geen vals getuigenis af.

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'

**- Kindernevendienst**

**- Zingen: Lied 836: 4 en 5 (NLB)**

4. Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is,  
hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.  
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in 't hart,  
o stille stem in 't hart.

**- WE LUISTEREN NAAR GODS WOORD: Matt. 14: 23-33**

Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een geest!' en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: 'Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!' Petrus antwoordde: 'Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.' Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon!'

**- We luisteren enkele minuten naar een orgel improvisatie door Niek Schuringa**

**- Preek. Thema: Help!**

**- We zingen: "U tilt mij op"**

Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen,  
al tastend ronddool door een bange nacht,  
dan weet ik, eens eens zal de morgen dagen,  
U tilt me op en U vernieuwt mijn kracht.

Heer til me op, hoog boven alle vragen.  
Heer til me op en neem me bij de hand.  
Als ik val, o Heer, wil mij dan dragen,  
draag mij door storm en tegenwind aan land.

Ik weet, al ben ik vleugellam geslagen  
U bent mijn licht, mijn leven en mijn lied  
de herder die zijn bange lam zal dragen  
de vader, die mij kent en hoort en ziet

Heer til me op, hoog boven alle vragen.  
Heer til me op en neem me bij de hand.  
Als ik val, o Heer, wil mij dan dragen,  
draag mij door storm en tegenwind aan land.

U tilt me op, hoog boven alle vragen,  
U tilt me op en neemt me bij de hand.  
Als ik val, o Heer, zult U me dragen,  
U tilt me op en brengt me weer aan land.

U tilt me op, hoog boven alle vragen,  
U tilt me op en neemt me bij de hand.  
Als ik val, o Heer, zult U me dragen,  
U tilt me op en brengt me weer aan land.

- **Introductie Rosanne Prins als stagiaire**

- **Belofte van geheimhouding**

"Zuster Rosanne Prins, wil je wel beloven dat alles wat tijdens je stage in onze Gemeente in vertrouwen met je gedeeld wordt, voor altijd in vertrouwelijk zal blijven, ook wanneer je de stage hebt voltooid?"

Rosanne antwoordt: Ja, dat wil ik beloven.

- **We zingen Rosanne (Staande) Gods zegen toe:  
Lied 415: 1 (NLB) aangepast**

1. Zegen haar Algoede,  
neem haar in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht  
over haar en wees haar Licht

- **We gedenken: Geertje Borger-Kleiker**

- **Gebeden**

- **Ter afsluiting van de gebeden als "Onze Vader",  
zingen we: Lied 886 (NLB)**

1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.

- **Toelichting bij de Collecten**

**- Slotzang: Lied 902: 2, 5 en 6 (NLB)**

2. De grond van mijn vertrouwen  
is Christus, – in zijn bloed  
is voor wie op Hem bouwen  
Gods heil in overvloed.  
Ik vind in eigen leven  
niets lieflijks hier op aard;  
wat Hij mij heeft gegeven  
alleen is minnenswaard.
  
5. Wat er mij ook gebeure,  
in eeuwigheid zijt Gij,  
en wat ter wereld, Here,  
zou scheiden U en mij?  
Al tonen zich verbolgen  
de groten van de tijd,  
geen honger of vervolging,  
niets dat mij van U scheidt.
  
6. Mijn hart wil blij opspringen,  
het kan niet treurig zijn,  
ik lach en loop te zingen  
in louter zonneshijn.  
De zon die staat te stralen,  
o Jezus, dat zijt Gij.  
Ik dank U duizend malen, –  
wat zijt Gij goed voor mij!

**- Zegen en 3x amen**