



Orde van dienst zondag 13 oktober 2024
aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Martin Visser, gebarendominee
Pianiste: Irma Wildeboer
Thema: De weduwe van Zarfat of Vertrouwen op
God als je niets meer hebt

- **Welkom**

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

- **Aanvangslied (kijken en/of meezingen en/of meegebaren):**

Wat hou ik van uw huis - <https://youtu.be/BjcU5-srjNk?si=IBCqM14G3u451YWj>

1. Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligd ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de Hemelse legers
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van Uw huis!

- **Stil moment voor persoonlijk gebed**
- **Bemoediging en groet**
- **Uitleg bij het thema van de dienst:** *De weduwe van Zarfat of Vertrouwen op God als je niets meer hebt*
- **Kyriëlied: Ev. Liedbundel 303 (Heer, ontferm U over ons)**

1. Heer, ontferm U over ons,
kom en heel ons land.
Reinig met uw vuur,
raak ons nu aan.
Wij buigen neer en roepen tot U, Heer,
o, Heer ontferm U over ons.
O, Heer ontferm U over ons.

- **Glorialied: Opwekking 331 (Breng dank aan de Eeuwige)**

1. Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond. (2x)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x)
Breng dank.

DIENST VAN HET WOORD

- **Gebed**
- **Bijbellezing: 1 Koningen 17:7-16 (Basisbijbel)**
Het teken van de broden

⁷Maar na een poos droogde de beek op, want het regende niet meer in het land.
⁸Toen zei de Heer tegen Elia: ⁹ "Ga in Zarfat wonen, bij Sidon. Ik heb daar een weduwe bevolen om voor je te zorgen." ¹⁰Zo vertrok Elia naar Zarfat. Toen hij bij de stadspoort aankwam, was daar een weduwe takken aan het verzamelen. Hij riep tegen haar: "Haal alsjeblieft een kruik met een beetje water voor me, zodat ik kan drinken." ¹¹Toen ze het ging halen, riep hij haar na: "Breng ook wat brood voor me mee!" ¹²De vrouw antwoordde: "Ik zweer bij uw Heer God dat ik geen brood heb. Ik heb nog maar een handvol meel en een klein beetje olie. Ik ben nu wat takken aan het verzamelen om thuis voor mij en mijn zoon een brood te bakken. Als dat op is moeten we maar sterven." ¹³Maar Elia zei tegen haar: "Wees niet bang. Ga thuis dat brood bakken zoals je hebt gezegd. Maar maak eerst voor mij een kleine koek en breng mij die. Voor jou en je zoon kun je later bakken." ¹⁴Want dit zegt de Heer, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en er zal genoeg olie in de kruik zijn tot de dag dat de Heer het weer zal laten regenen." ¹⁵De vrouw ging naar huis en deed wat Elia haar had gezegd. Een tijd

lang had ze te eten, met Elia en haar gezin. ¹⁶Het meel in de pot raakte niet op en er zat altijd genoeg olie in de kruik, zoals de Heer door Elia had gezegd.

- Zingen: Psalm 146:3 en 5 (DNP)

3. Wie op Jakobs God blijft bouwen,
wie de HEER als helper heeft,
kent geluk en kan vertrouwen
op zijn God die redding geeft.
Hij schiep hemel, zee en land;
wat Hij heeft beloofd houdt stand.

5. Hij beschermt de vluchtelingen,
heeft wie eerlijk leven lief.
Weduwen zien zegeningen,
wezen geeft Hij perspectief.
Maar de levensweg loopt dood
van wie doen wat Hij verbood.

- Overdenking

- Zingen: Opwekking 687 (Heer, wijs mij Uw weg)

1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

- Moment van gedenken

- Gebeden

- voorbeden
- dankzegging
- 'Onze Vader'

- Aankondiging van de collecte

- Slotlied: Psalm 72:4 en 7

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

- Zegen: wordt met Liedboek voor de kerken 456:3 beantwoord.

1. Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.