

Dienst van Woord en Gebed

Biddag voor Gewas en Arbeid



Protestantse Gemeente
Leek-Oldebert Nienoordkapel
13 maart 2023

Organist: Niek Schuringa
Voorganger: Ds. Jan Stap

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 107: 1 en 18

Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Hij doet hen goed en zegent
hun aantal ongeteld,
en als hun 't lot bejegt
met kommer en geweld,
Hij is het die verlaagt
wie hoog zich had verheven,
geweldenaars verjaagt
en 't volk weer op doet leven.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 107: 19 en 20

Wie nooddrift heeft, hij hope:
een herder is de Heer.
Hij doet de toekomst open,
hun leven neemt een keer.
Al wie het goede doet
zal zien en zich verheugen:
de waarheid spreekt voorgoed,
verstommen zal de leugen.

Wie wijs is, zal de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Gebed

Zingen NLB 978: 1 en 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gedicht - BIDDEN VOOR GEWAS EN ARBEID

DOOR: FEDDE NICOLAI

Heer wij bidden U voor gewas en arbeid
Dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn
Geef op Uw tijd regen en zonneschijn
Zodat er sprake is van vruchtbaarheid.

Mensen kunnen wel de zaden strooien
Toch kunnen ze geen wasdom geven
Ook al is dit wel hun doel en streven
Maar alleen U kunt de groei voltooien.

Wij willen U ook bidden voor de arbeid
En onze werkzaamheden van elke dag
Waarbij angst is voor dreigend ontslag
Want het is zo onzeker in deze crisistijd.

Heer, zo zijn er veel zorgen in ons leven
U kent ons, voor U is niets verborgen
Wees ons nabij iedere nieuwe morgen
En leer ons om alles aan U over te geven.
Amen.

Zingen NLB 910: 1 en 3

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Gebed bij de opening van het Woord

1^e Schriftlezing – Prediker 2: 20-26

Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak.

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God.

Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem?

Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

2^e Schriftlezing – Jakobus 4:13-15

Dan iets voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.'

U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.

U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.'

Zingen NLB 886: 1 (Eng. + NL)

Abba, Vader, U alleen,

U behoort ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoort ik toe.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen NLB 340-B (indien mogelijk staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Dienst der Gebeden

Collecte en orgelspel

Slotzang NLB 538:1 en 4

Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereltijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Zegen (3 x Amen)