

Geloof heeft Kiemkracht

Liturgie voor zondag 3 september 2023.

- Welkom en afkondigingen
- Aanvangslied: *Psalm 105: 1,2,3*. Loof God de Heer, en laat ons blijde zijn...
- Groet: Genade zij u en vrede van God de Vader
En van de Heer Jezus Christus
(Een gezamenlijk) *Amen*
- Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die Hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van Zijn handen.
- Gebed
- Zingen: *Lied 304: 1,2,3*. Zing van de Vader, die in den beginne
- Kinderen komen naar voren
- Inleiding tot de tekst:
- Zingen als gebed voor het openen van de Bijbel: *Lied 317: 1,2*.
Grote God, Gij hebt het zwijgen.....
- 1^e Bijbellezing: Jeremia 7: 23-28
- Zingen: *Lied 837: 1-4*. Iedereen zoekt U, jong of oud.....
- 2^e Bijbellezing: Mattheüs 17: 14-20
- Zingen: *Lied 544: 1,3,5*. Christus, naar wie wij heten.....
- Overdenking
- Zingen: *Lied 855: 1-5* Hem even aan te mogen raken...
- Gebed: voorbede, dankzegging, afsluiten met gezamenlijk "Onze Vader".
- Filmpje of uitleg van de collecte
- Slotlied: *Lied 420: 1-4 uit de bundel Hemelhoog*. Heer wijs mij Uw weg...
- Zegen: Franciscaanse zegenbede, (graag op de beamer)

1-Moge god ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

2-Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid
vrijheid en vrede.

3-Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger, en oorlog
Zodat we onze handen zullen uitstrekken
tot troost.

4-En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is. 3 x Amen